

Redan som ung hade jag en dröm om att åka ut i världen och hjälpa människor som är i nöd, på vilket sätt visste jag inte då, det enda jag visste var att jag ville hjälpa till. Flera år senare, nu som nyexaminerad läkare, har jag åstadkommit min dröm som ung, att få möjligheten att hjälpa människor som behöver det. Detta val har präglats av min livshistoria, att ha flytt från krig och bott i dåliga förhållanden, fått flytta till ett helt nytt land med ett nytt språk och tillsammans med min familj fått kämpa för att bli en del av samhället. Att ha gått igenom stora förändringar i livet har format mig till en envis, passionerad och driven person som inte är rädd att ta för sig av livets utmaningar.

Mitt stora intresse för människokroppen och att hjälpa människor som är i nöd har alltid varit målet i mina val i livet, vilket föll sig naturligt när jag valde att studera till läkare. Drivkraften är att det är en stark och mäktig känsla att ha gjort något annat för någon, ibland livsavgörande. Detta gör läkaryrket till ett otroligt givande men samtidigt krävande yrke vilket för mig är en perfekt balans på hur livet ska se ut.

Jag tycker även att människokroppen är väldigt fascinerande, hur den fungerar och hur den kan reparera sig. Jag är ivrig att lära mig nytt om kroppen och jag läser ständigt både vetenskapliga artiklar om nya medicinska rön samt litteratur om människokroppen.

Mina framtida mål är att arbeta inom neurokirurgi, allt som berör nervsystemet är intressant, speciellt MS och andra nervsjukdomar där inte så mycket forskning finns.

Jag hoppas att jag har gett en lite klarare bild av vem jag är som person, min bakgrund och mina styrkor och ser fram emot att träffa Er för att berätta mer om mig själv!

Vänliga hälsningar,

Adriana Alnashi